

Tilburg University

Review of the book *Apologie der Geschichte oder der Beruf des Historikers*, M. Bloch, 1980, 3129150900

Fijnaut, C.J.C.F.

Published in:
Tijdschrift voor Filosofie

Publication date:
1982

[Link to publication in Tilburg University Research Portal](#)

Citation for published version (APA):

Fijnaut, C. J. C. F. (1982). Review of the book *Apologie der Geschichte oder der Beruf des Historikers*, M. Bloch, 1980, 3129150900. *Tijdschrift voor Filosofie*, 44(4), 763-764.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

M. BLOCH, *Apologie der Geschichte oder der Beruf des Historikers*. Stuttgart, Klett-Cotta, 1980², 19,5 × 12, 211 p., DM, 18,-.

In de wetenschap komt het niet zo vaak voor dat bedreven en enthousiaste beoefenaars van de ene of de andere discipline hun gedachten over die discipline en de beoefening daarvan zonder allerhande verplichte krullen op papier zetten. Zij laten zich gewoonlijk in die mate opsorpen door de uitoefening zélf van hun beroep dat hen alleen al de tijd ontbreekt om hierover nog na te denken.

Hoezeer dit moet worden betreurd, wordt men duidelijk gewaar bij de lezing van het hierboven vermelde boek van de fameuze „*Annales* - historicus” Marc Bloch dat oorspronkelijk (in 1949) in het Frans werd gepubliceerd onder de titel *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien*.

In dit boek worden talrijke grote problemen, die de theorie én de praktijk van het historisch onderzoek stellen, op zo'n manier behandeld dat Bloch zijn lezer niet alleen veel inzicht in het vak van de historicus biedt maar ook zijn grote liefde voor dit vak op hem overdraagt. Dit is nou echte vakliteratuur! En niet alleen voor de historicus, al dan niet *in spe*, maar voor elkeen die zich in de ene of andere

(mens-)wetenschappelijke discipline verdiept. Vroeg of laat wordt immers ieder geconfronteerd met de geschiedenis *van* zijn discipline, of minstens met de geschiedenis *in* zijn discipline: in voorbeelden, in argumenten, in stellingen. Het feit dat Bloch, de Joodse Fransman, dit boek in 1941-1942 gedurende zijn „ballingschap” te Clermont-Ferrand en Montpellier heeft geschreven, zónder zijn bibliotheek, versterkt bij lezing ervan helemaal het besef een magistraal intellectueel testament in handen te hebben. De uitgever heeft er goed aan gedaan om dit boek, ditmaal in een mooie *paperback*-uitgave, voor Duitsers en anderen toegankelijk te maken.

· Cyrille FIJNAUT