

Preprint

H.J. Heering, *Wat heeft God met de filosofie te maken?*, Zoetermeer, Meinema, 1998; 168 pp., f 32,50, ISBN 9021137038.

Dit fijnzinnige boekje is de vrucht van een serie HOVO-colleges (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) aan de Leidse Universiteit. De auteur (*1912!) is emeritus hoogleraar godsdienstwijsbegeerte en ethiek van deze universiteit. De flaptekst brengt het boekje in verband met de `wending naar God' in de hedendaagse filosofie; Derrida, Vattimo, Marion, Plantinga, Wolterstorff en Alston komen hier echter niet aan de orde. De auteur biedt, min of meer los van de actuele discussie, een persoonlijk getoonzette `kleine gids van de filosofie over God', uitmondend in een pleidooi voor de complementariteit van filosofie en religie. Hij voelt zich duidelijk thuis bij denkers als Pascal, Levinas en Van Peursen; aan de laatste is het boekje opgedragen. Helaas is het enigszins slordig geredigeerd. Anselmus' *id quo maius nihil cogitari potest* wordt vertaald met `datgene waarvan niets groters gedacht kan worden' (41), soms worden verouderde edities geciteerd, Thomas van Aquino wordt in het Duits aangehaald, en lange stukken Franse, Duitse en Engelse tekst worden (buiten de hoofdtekst, als toegift op de linkerbladzijde) onvertaald gelaten.

Marcel Sarot