

Tilburg University

Review of the book *Afscheid van de almachtige God*, G. Schiwy, 1996, 9025946518

Sarot, M.

Published in:
Nederlands Theologisch Tijdschrift

Publication date:
1999

[Link to publication in Tilburg University Research Portal](#)

Citation for published version (APA):
Sarot, M. (1999). Review of the book *Afscheid van de almachtige God*, G. Schiwy, 1996, 9025946518. *Nederlands Theologisch Tijdschrift*, 53(1), 75-76.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Preprint

Günther Schiwy, *Afscheid van de almachtige God*, Baarn, Ten Have, 1996; 140 pp., f 29,90, ISBN 9025946518.

In dit uit het Duits vertaalde boekje verdedigt Schiwy, lector bij een theologische uitgeverij, dat wij na Auschwitz niet langer kunnen geloven dat God zowel goed als almachtig is. Wij moeten een keuze maken voor Gods goedheid, en Gods almacht opgeven. I.p.v. de almachtige God stelt hij de lijdende God; bij de schepping heeft God de macht uit handen gegeven (*zimzum*). S. is op zijn sterkst waar hij problemen met het klassieke Godsbegrip signaleert; zijn oplossingen zijn niet gespeend van simplisme. Zo lost men het probleem van de theodicee niet op met de gedachte dat God sinds de schepping niet langer almachtig is; zolang men God als Schepper blijft zien, kan men Gods uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bestaan van deze wereld (incl. de mogelijkheid van kwaad) niet ontkennen. Ook doet S. geen enkele mogelijkheid te achterhalen, waarom de traditie aan God almacht en onlijdelijkheid heeft willen toeschrijven, en of daar geen intenties achter zitten die geheel of gedeeltelijk gehonoreerd dienen te worden. S.' verklarende schema is beperkt tot het benadrukken de tegenstelling God van de filosofen vs. God van de bijbel. Zo is dit boekje meer een *statement* of een pamflet dan een wetenschappelijke studie.

Marcel Sarot