

Preprint

Linda Hogan, *From Women's Experience to Feminist Theology*, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1995; 192 pp., £14.95, ISBN 1850755205.

Kenmerkend voor de methode van de feministische theologie is, dat ervaringen van vrouwen en de praxis van de bevrijding van vrouwen (uit het patriarchaat) als belangrijke kenbronnen fungeren. In dit boek onderzoekt Linda Hogan op welke wijze dit gebeurt in respectievelijk de reformistische, de womanistische en de post-christelijke stroming binnen de feministische theologie. Zij signaleert één gevaar: ook wanneer bewust vanuit bepaalde ervaringen getheologiseerd wordt, kunnen deze ervaringen gemakkelijk verabsoluteerd worden, zodat opnieuw bepaalde groepen buitengesloten worden. Dit is bijv. het geval wanneer de ervaringen van rijke, blanke, westerse vrouwen als typerend voor alle vrouwen worden gezien; arme, zwarte en/of niet-westerse vrouwen worden dan buitengesloten. Als oplossing stelt H. een 'hermeneutiek van het verschil' voor. Verder beveelt zij aan om (1) het primaat van de ervaring van vrouwen eerder in pragmatische dan in ontologische termen te zien (niet zozeer het geslacht van degenen die ervaren is van belang, als wel hun toewijding aan rechtvaardigheid en 'right relationships'), (2) uit te gaan van de ervaringen van gemeenschappen veeleer dan van individuen en (3) bescheiden te zijn in de theologische claims die o.g.v. de ervaringen van specifieke historische groepen gemaakt worden. Van mij had H. zelf wel iets minder bescheiden mogen zijn in de uitwerking van haar methodische suggesties, en enkele stappen verder mogen gaan in de richting van een feministisch-theologische 'methodenleer'; desalniettemin is dit een goede, evenwichtige en zeer leesbare inleiding in de methode(n) van de feministische theologie.

Marcel Sarot